

'Sommige mannelijke sollicitanten geven mij geen hand. Ik ben een vrouw, hoe kan ik iets te zeggen hebben in dit bedrijf.'

Kristel Groenenboom

Kristel Groenenboom runt sinds haar 23ste een miljoenenbedrijf dat containers bouwt. Maar een jonge, vrouwelijke directeur van een succesvol internationaal bedrijf? Die in een Porsche rijdt? Dat past niet in het plaatje van veel klanten en leveranciers, die dan dingen vragen als:

- 'Kun je vragen of de baas zo komt?'
- 'Aan wie kan ik de technische vragen stellen?'
- 'Mag ik meneer Kristel even spreken?'

In dit boek rekt Kristel af met alle vooroordelen waar ze elke dag mee te maken heeft. Niet iedere succesvolle ondernemer is man, blank en 46. Niet iedere vrouw heeft een hekel aan techniek, boekhouden en auto's.

Een must-read voor vrouwen die net als Kristel willen afrekenen met vooroordelen en gewoon willen werken.



Kristel Groenenboom is directeur en eigenaar van het gelijknamige containerbedrijf. Ze geeft leiding aan 30 medewerkers en boekte een omzet van 4 miljoen euro. In de afgelopen jaren werd ze uitgeroepen tot meest veelbelovende zakenvrouw én internationaal onderneemster van het jaar. Ze is columnist en spreker.



'De Amerikaan gaat verder met zijn vragenuurtje. "Kristel, what is your real age?" Aan mijn mannelijke collega, die als bedrijfsleider ook bij de vergadering aanwezig is, vragen ze zo iets nooit. Ik doe het af met een grapje en zeg dat ik net meerderjarig ben.

"Kristel, do you have a partner in business, a husband or brother?" Nee, ongelooflijk maar waar, de zaak is honderd procent van mij. Ik zie de man in kwestie twijfelachtig kijken, maar hij stopt met vragen stellen.'

isbn: 9789461262417 (nur 800)
uitvoering: paperback
formaat: 13,5 x 21,5 cm
omvang: 192 pagina's
verkoopprijs: 16,95
verschijnt: november 2017